

De Handelingen van de verrezen Heer Jezus



De hoop van Israel
De opstanding & het aanbreken van de laatste dagen

Het vervolgerhaal van Gods reddingsplannen

Het 'eindtijdherstel' is nu aangebroken voor Gods volk

"Toen nu Petrus dit zag, antwoordde hij het volk: Mannen van Israel, waarom verwondert u zich hierover, of wat staart u ons aan, alsof wij door eigen kracht of godsvrucht deze hebben doen lopen?

De God van Abraham, Izaak en Jakob, de God van onze vaders, heeft zijn knecht Jezus verheerlijkt, die u hebt overgeleverd en in bijzijn van Pilatus hebt afgewezen, toen deze oordeelde Hem te moeten loslaten. U hebt echter de Heilige en Rechtvaardige afgewezen en gevraagd dat u een moordenaar zou worden geschonken; de Vorst van het leven echter hebt u gedood, die God heeft opgewekt uit de doden, van Wie wij getuigen zijn.

En op grond van het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze die u ziet en kent, sterk gemaakt; en het geloof dat door Hem is, heeft hem deze volledige gezondheid gegeven in tegenwoordigheid van u allen.

En nu, broeders, ik weet dat u het uit onwetendheid hebt gedaan, zoals ook uw oversten; maar God heeft zo vervuld wat Hij door de mond van alle profeten tevoren had verkondigd, dat zijn Messias zou lijden.

Hebt dan berouw en bekeert u, opdat uw zonden worden uitgewist, opdat de tijden van verkwikking komen van het aangezicht van Jahweh en Hij de voor u voorbestemde Messias Jezus zendt, die de hemel moet opnemen tot (na) de tijd van het herstel van alle dingen, waarvan God heeft gesproken door de mond van zijn heilige profeten van oudsher. Mozes heeft immers gezegd: 'Een profeet zal Jahweh uw God doen opstaan uit uw broeders, gelijk mij: naar Hem zult u horen overeenkomstig alles wat Hij tot u zal spreken; en het zal gebeuren, dat elke ziel die niet hoort naar die profeet, zal worden uitgeroeid uit het volk'. En ook alle profeten, van Samuel en zijn opvolgers af, allen die hebben gesproken, hebben ook deze dagen aangekondigd.

U bent de zonen van de profeten en van het verbond dat God met uw vaders heeft gemaakt, toen Hij tot Abraham zei: 'En in uw zaad zullen alle families van de aarde gezegend worden'.

Tot u in de eerste plaats heeft God, na zijn knecht te hebben doen opstaan, Hem gezonden, om u te zegenen door ieder van u af te keren van uw boze wegen.

(Hd.3:12-26)

Eindtijdperspectief in het evangelie



Het vervolgerhaal van Gods reddingsplannen

Jezus' opstanding & de hoop van Israel en de volken

“Daar ik nu hulp van God heb verkregen, sta ik tot op deze dag en getuig voor klein en groot, zonder iets te zeggen buiten wat de profeten en Mozes hebben gesproken dat zou gebeuren: dat de Messias moest lijden en dat Hij als eerste uit de opstanding van de doden een licht zou verkondigen zowel aan het volk als aan de volken.” (Hd.26:22,23)

“En Paulus en Barnabas zeiden met vrijmoedigheid:

Het was nodig dat eerst tot u het woord van God werd gesproken;
aangezien u het van u afstoot en uzelf het eeuwige leven niet waard oordeelt,
-zie, wij wenden ons tot de volken. Want zo heeft de Heer ons geboden:

‘Ik heb u gesteld tot een licht van de volken,
opdat u tot behoudenis bent tot aan het einde van de aarde!’” (Hd.13:46-47)

“Tot u in de eerste plaats heeft God, na zijn knecht te hebben doen opstaan,
Hem gezonden, om u te zegenen door ieder van u af te keren van uw boze wegen.”

(Hd.3:26)

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

Jezus' opstanding & de hoop van Israël en de volken

"Ik, Jahweh, heb U geroepen in gerechtigheid, Ik zal U bij Uw hand grijpen,
Ik zal U beschermen en Ik zal U stellen tot een verbond voor het volk,
tot een licht voor de heidenvolken,
om blinde ogen te openen, om gevangenen uit de kerker te leiden,
uit de gevangenis wie in duisternis zitten." (Jes.42:6,7)

Hij zei: Het is te gering dat U voor Mij een Knecht zou zijn
om op te richten de stammen van Jakob
en om hen die van Israël gespaard werden, terug te brengen.
Ik heb U ook gegeven tot een Licht voor de heidenvolken,
om Mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. (Jes.49:6)

Het vervolgerhaal van Gods reddingsplannen

Jezus' opstanding & de hoop van Israël en de volken

“Daar ik nu hulp van God heb verkregen, sta ik tot op deze dag en getuig voor klein en groot, zonder iets te zeggen buiten wat de profeten en Mozes hebben gesproken dat zou gebeuren: dat de Messias moest lijden en dat Hij als eerste uit de opstanding van de doden een licht zou verkondigen zowel aan het volk als aan de volken.” (Hd.26:22,23)

“En Paulus en Barnabas zeiden met vrijmoedigheid:

Het was nodig dat eerst tot u het woord van God werd gesproken;
aangezien u het van u afstoot en uzelf het eeuwige leven niet waard oordeelt,
-zie, wij wenden ons tot de volken. Want zo heeft de Heer ons geboden:

‘Ik heb u gesteld tot een licht van de volken,
opdat u tot behoudenis bent tot aan het einde van de aarde!’” (Hd.13:46-47)

“Tot u in de eerste plaats heeft God, na zijn knecht te hebben doen opstaan,
Hem gezonden, om u te zegenen door ieder van u af te keren van uw boze wegen.”

(Hd.3:26)

Het vervolgerhaal van Gods reddingsplannen

Het 'eindtijdherstel' is nu aangebroken voor Gods volk

"Toen nu Petrus dit zag, antwoordde hij het volk: Mannen van Israel, waarom verwondert u zich hierover, of wat staart u ons aan, alsof wij door eigen kracht of godsvrucht deze hebben doen lopen?

De God van Abraham, Izaak en Jakob, de God van onze vaders, heeft zijn knecht Jezus verheerlijkt, die u hebt overgeleverd en in bijzijn van Pilatus hebt afgewezen, toen deze oordeelde Hem te moeten loslaten. U hebt echter de Heilige en Rechtvaardige afgewezen en gevraagd dat u een moordenaar zou worden geschonken; de Vorst van het leven echter hebt u gedood, die God heeft opgewekt uit de doden, van Wie wij getuigen zijn.

En op grond van het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze die u ziet en kent, sterk gemaakt; en het geloof dat door Hem is, heeft hem deze volledige gezondheid gegeven in tegenwoordigheid van u allen.

En nu, broeders, ik weet dat u het uit onwetendheid hebt gedaan, zoals ook uw oversten; maar God heeft zo vervuld wat Hij door de mond van alle profeten tevoren had verkondigd, dat zijn Messias zou lijden.

Hebt dan berouw en bekeert u, opdat uw zonden worden uitgewist, opdat de tijden van verkwikking komen van het aangezicht van Jahweh en Hij de voor u voorbestemde Messias Jezus zendt, die de hemel moet opnemen tot (na) de tijd van het herstel van alle dingen, waarvan God heeft gesproken door de mond van zijn heilige profeten van oudsher. Mozes heeft immers gezegd: 'Een profeet zal Jahweh uw God doen opstaan uit uw broeders, gelijk mij; naar Hem zult u horen overeenkomstig alles wat Hij tot u zal spreken; en het zal gebeuren, dat elke ziel die niet hoort naar die profeet, zal worden uitgeroeid uit het volk'. En ook alle profeten, van Samuel en zijn opvolgers af, allen die hebben gesproken, hebben ook deze dagen aangekondigd.

U bent de zonen van de profeten en van het verbond dat God met uw vaders heeft gemaakt, toen Hij tot Abraham zei: 'En in uw zaad zullen alle families van de aarde gezegend worden'.

Tot u in de eerste plaats heeft God, na zijn knecht te hebben doen opstaan, Hem gezonden, om u te zegenen door ieder van u af te keren van uw boze wegen.

(Hd.3:12-26)

Het vervolgerhaal van Gods reddingsplannen

'TIJDEN VAN VERKWIKKING' – 'TIJD VAN HET HERSTEL VAN ALLE DINGEN'

“Hebt dan berouw en bekeert u, opdat uw zonden worden uitgewist, opdat de tijden van verkwikking komen van het aangezicht van de Heer en Hij de voor u voorbestemde Messias Jezus zendt, die de hemel moet opnemen tot (na) de tijd van het herstel van alle dingen, waarvan God heeft gesproken door de mond van zijn heilige profeten van oudsher.”
Mozes heeft immers gezegd: ‘Een profeet zal Jahweh uw God doen opstaan uit uw broeders, gelijk mij: naar Hem zult u horen overeenkomstig alles wat Hij tot u zal spreken; en het zal gebeuren, dat elke ziel die niet hoort naar die profeet, zal worden uitgeroeid uit het volk’. En ook alle profeten, van Samuel en zijn opvolgers af, allen die hebben gesproken, hebben ook deze dagen aangekondigd.
(Hd.3:19-24)

De gelijkenis met de oproep tot bekering in Handelingen 2

“En Petrus zei tot hen: Bekeert u, en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden, en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.” (Hd.2:38)

“Hebt dan berouw en bekeert u, opdat uw zonden worden uitgewist, opdat de tijden van verkwikking komen van het aangezicht van de Heer” (Hd.3:19)

- Opbouw grondtekst: “bekering, vergeving van zonden ➡ *zodat u de gave Gods ontvangt*”
- 1^e aanwijzing dat ‘de tijden van verkwikking’ duiden op de aanwezigheid v/d H.Geest

Het vervolgerhaal van Gods reddingsplannen

'TIJDEN VAN VERKWIKKING' – 'TIJD VAN HET HERSTEL VAN ALLE DINGEN'

“Hebt dan berouw en bekeert u, opdat uw zonden worden uitgewist, opdat de tijden van verkwikking komen van het aangezicht van de Heer en Hij de voor u voorbestemde Messias Jezus zendt, die de hemel moet opnemen tot (na) de tijd van het herstel van alle dingen, waarvan God heeft gesproken door de mond van zijn heilige profeten van oudsher.”

Mozes heeft immers gezegd: ‘Een profeet zal Jahweh uw God doen opstaan uit uw broeders, gelijk mij: naar Hem zult u horen overeenkomstig alles wat Hij tot u zal spreken; en het zal gebeuren, dat elke ziel die niet hoort naar die profeet, zal worden uitgeroeid uit het volk’. En ook alle profeten, van Samuel en zijn opvolgers af, allen die hebben gesproken, hebben ook deze dagen aangekondigd.

(Hd.3:19-24)

Aanduidingen voor de komst van de Heilige Geest in Lukas - Handelingen

“En zie, Ik zend de belofte van mijn Vader op u; u echter, blijft in de stad totdat u wordt bekleed met kracht uit de hoogte.” (Lk.24:49)

“Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest worden gedoopt, niet vele dagen hierna. ...Maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt,”

(Hd.1:5, 8)

Heeft deze aanduiding van de komst van de Heilige Geest enige referentie i/h OT?

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

'TIJDEN VAN VERKWIKKING' – 'TIJD VAN HET HERSTEL VAN ALLE DINGEN'

"Zorgeloze vrouwen, sta op, luister naar mijn stem! Onbezorgde dochters, neem mijn woorden ter ore!
Over ruim een jaar zult u sidderen, onbezorgde dochters, want het zal gedaan zijn met de wijnoogst;
geen inzameling van de oogst zal er komen. Beef, zorgeloze vrouwen; sidder, onbezorgde dochters!

Trek uw kleren uit, doe alles uit! Omgord uw heupen met een rouwgewaad.

Men zal zich rouwend op de borst slaan, om de begerenswaardige akkers, om de vruchtbare wijnstokken.
Op het land van mijn volk zullen doornen en distels opkomen, ja, op alle vreugdehuizen in de uitgelaten stad.

Want het paleis zal verlaten zijn, het stadsrumoer zal ophouden;

Of elenwachtoren zullen tot in eeuwigheid als grotten zijn, een vreugde voor wilde ezels, een weide voor kudden.

(Jes.32:9-14)

"Totdat over ons uitgestort (uitgegoten) wordt de Geest uit de hoogte.

Dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden
en het vruchtbare veld zal als een woud beschouwd worden.

Het recht zal wonen in de woestijn en de gerechtigheid zal verblijven op het vruchtbare veld.

De vrucht van de gerechtigheid zal vrede zijn,

en de uitwerking van de gerechtigheid: rust en veiligheid tot in eeuwigheid.

Mijn volk zal verblijven in een woonplaats van vrede, in veilige woningen, in oorden van zorgeloze rust;"

(Jes.32:15-18)

➤ Vergelijk de bewoording & beeldspraak met Jesaja 35: "de woestijn zal bloeien als..."

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

'TIJDEN VAN VERKWIKKING' – 'TIJD VAN HET HERSTEL VAN ALLE DINGEN'

"Zorgeloze vrouwen, sta op, luister naar mijn stem! Onbezorgde dochters, neem mijn woorden ter ore!
Over ruim een jaar zult u sidderen, onbezorgde dochters, want het zal gedaan zijn met de wijnoogst;
geen inzameling van de oogst zal er komen. Beef, zorgeloze vrouwen; sidder, onbezorgde dochters!

Trek uw kleren uit, doe alles uit! Omgord uw heupen met een rouwgewaad.

Men zal zich rouwend op de borst slaan, om de begerenswaardige akkers, om de vruchtbare wijnstokken.
Op het land van mijn volk zullen doornen en distels opkomen, ja, op alle vreugdehuizen in de uitgelaten stad.

Want het paleis zal verlaten zijn, het stadsrumoer zal ophouden;

Ofelenwachtoren zullen tot in eeuwigheid als grotten zijn, een vreugde voor wilde ezels, een weide voor kudde.

(Jes.32:9-14)

Variante in de Griekse vertaling van het OT. 'symmachus' (2^e eeuw)

"Totdat over ons uitgestort wordt de 'verkwikking' uit de hoogte.

Dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden

en het vruchtbare veld zal als een woud beschouwd worden.

Het recht zal wonen in de woestijn en de gerechtigheid zal verblijven op het vruchtbare veld.

De vrucht van de gerechtigheid zal vrede zijn,

en de uitwerking van de gerechtigheid: rust en veiligheid tot in eeuwigheid.

Mijn volk zal verblijven in een woonplaats van vrede, in veilige woningen, in oorden van zorgeloze rust;"

(Jes.32:15-18)

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

'TIJDEN VAN VERKWIKKING' – 'TIJD VAN HET HERSTEL VAN ALLE DINGEN'

"Hebt dan berouw en bekeert u, opdat uw zonden worden uitgewist, opdat de tijden van verkwikking komen van het aangezicht van de Heer en Hij de voor u voorbestemde Messias Jezus zendt, die de hemel moet opnemen tot (na) de tijd van het herstel van alle dingen, waarvan God heeft gesproken door de mond van zijn heilige profeten van oudsher." Mozes heeft immers gezegd: 'Een profeet zal Jahweh uw God doen opstaan uit uw broeders, gelijk mij: naar Hem zult u horen overeenkomstig alles wat Hij tot u zal spreken; en het zal gebeuren, dat elke ziel die niet hoort naar die profeet, zal worden uitgeroeid uit het volk'. En ook alle profeten, van Samuel en zijn opvolgers af, allen die hebben gesproken, hebben ook deze dagen aangekondigd. (Hd.3:19-24)

Op basis van deze 4 argumenten...

- ❖ De parallelle opbouw met Hd.2:38 ➔ **bekering -vergeving v. zonden -GAVE**
- ❖ De achtergrond & betekenis van Jesaja 32 voor Lk.24:49 en Hd.1:5,8
- ❖ De uitdrukking: "verkwikking uit de hoogte" in Jesaja 32:15 '*symmachus vertaling*'
- ❖ De tijdsaanduiding: "alle profeten... hebben ook deze dagen aangekondigd"

...breken met de komst & aanwezigheid van de H. Geest 'de tijden van verkwikking' aan

➤ Deze tijden zijn een verkwikking omdat NU al v/d zegeningen v/d toekomstige eeuw genoten wordt

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

'TIJDEN VAN VERKWIKKING' – 'TIJD VAN HET HERSTEL VAN ALLE DINGEN'

“Hebt dan berouw en bekeert u, opdat uw zonden worden uitgewist,
opdat de tijden van verkwikking komen van het aangezicht van de Heer
en Hij de voor u voorbestemde Messias Jezus zendt,
die de hemel moet opnemen tot (na) de tijd van het herstel van alle dingen,
waarvan God heeft gesproken door de mond van zijn heilige profeten van oudsher.”
Mozes heeft immers gezegd: ‘Een profeet zal Jahweh uw God doen opstaan uit uw broeders,
gelijk mij: naar Hem zult u horen overeenkomstig alles wat Hij tot u zal spreken; en het zal gebeuren,
dat elke ziel die niet hoort naar die profeet, zal worden uitgeroeid uit het volk’. En ook alle profeten,
van Samuel en zijn opvolgers af, allen die hebben gesproken, hebben ook deze dagen aangekondigd.
(Hd.3:19-24)

De tijden van de verkwikking: een voorsmaak van de toekomstige dag

“Want hoeveel beloften van God er ook zijn, in Hem is het ja; daarom is ook door Hem het Amen,
tot heerlijkheid van God door ons.
Hij nu die ons met u bevestigt in Christus en ons heeft gezalfd, is God,
die ons ook verzegeld en het onderpand van de Geest in onze harten gegeven heeft.”
(2Kor.1:20-22)

➤ **DE VERKWIKKENDE ZEGENINGEN** ➔ **volkomen vergeving, de Heilige Geest, erfdeel**

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

'TIJDEN VAN VERKWIKKING' – 'TIJD VAN HET HERSTEL VAN ALLE DINGEN'

"Hebt dan berouw en bekeert u, opdat uw zonden worden uitgewist, opdat de tijden van verkwikking komen van het aangezicht van de Heer en Hij de voor u voorbestemde Messias Jezus zendt, die de hemel moet opnemen tot (na) de tijd van het herstel van alle dingen, waarvan God heeft gesproken door de mond van zijn heilige profeten van oudsher." Mozes heeft immers gezegd: 'Een profeet zal Jahweh uw God doen opstaan uit uw broeders, gelijk mij: naar Hem zult u horen overeenkomstig alles wat Hij tot u zal spreken; en het zal gebeuren, dat elke ziel die niet hoort naar die profeet, zal worden uitgeroeid uit het volk'. En ook alle profeten, van Samuel en zijn opvolgers af, allen die hebben gesproken, hebben ook deze dagen aangekondigd. (Hd.3:19-24)

De tijden van de verkwikking: een voorsmaak van de toekomstige dag

"daar Hij ons de verborgenheid van zijn wil bekend heeft gemaakt, naar zijn welbehagen, dat Hij Zich had voorgenomen in Zichzelf aangaande de bedeling van de volheid der tijden, om alles wat in de hemelen en wat op de aarde is onder een hoofd samen te brengen in Christus; in Hem, in Wie wij ook erfgenamen zijn geworden, ...wij die vooraf in Christus hebben gehoopt; in Wie ook u, toen u het woord van de waarheid, het evangelie van uw behoudenis, hebt gehoord in Wie u ook, toen u geloofd hebt, verzegeld bent met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing van de verkregen bezitting, tot lof van zijn heerlijkheid." (Ef.1:9-14)

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

'TIJDEN VAN VERKWIKKING' – 'TIJD VAN HET HERSTEL VAN ALLE DINGEN'

“Hebt dan berouw en bekeert u, opdat uw zonden worden uitgewist,
opdat de tijden van verkwikking komen van het aangezicht van de Heer
en Hij de voor u voorbestemde Messias Jezus zendt,

die de hemel moet opnemen tot (na) de tijd van het herstel van alle dingen,
waarvan God heeft gesproken door de mond van zijn heilige profeten van oudsher.”

Mozes heeft immers gezegd: ‘Een profeet zal Jahweh uw God doen opstaan uit uw broeders,
gelijk mij: naar Hem zult u horen overeenkomstig alles wat Hij tot u zal spreken; en het zal gebeuren,
dat elke ziel die niet hoort naar die profeet, zal worden uitgeroeid uit het volk’. En ook alle profeten,
van Samuel en zijn opvolgers af, allen die hebben gesproken, hebben ook deze dagen aangekondigd.

(Hd.3:19-24)

Messias Jezus moet in de hemel opgenomen worden tot op de bestemde tijd

➤ Unieke passage in Handelingen waar er gesproken wordt over **Jezus’ verschijning**

“Deze Jezus die van u is opgenomen naar de hemel, zal zo komen,
op dezelfde wijze als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.” (Hd.1:11)

En Hij heeft ons bevolen aan het volk te prediken en te betuigen dat Deze het is die door God is aangesteld
als Rechter van levenden en doden. Van Hem getuigen alle profeten dat ieder die in Hem gelooft,
vergeving van zonden ontvangt door zijn naam. (Hd.10:42-43 ook Hd.17:31)

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

'TIJDEN VAN VERKWIKKING' – 'TIJD VAN HET HERSTEL VAN ALLE DINGEN'

"Hebt dan berouw en bekeert u, opdat uw zonden worden uitgewist,
opdat de tijden van verkwikking komen van het aangezicht van de Heer
en Hij de voor u voorbestemde Messias Jezus zendt,

die de hemel moet opnemen tot (na) de tijd van het herstel van alle dingen,
waarvan God heeft gesproken door de mond van zijn heilige profeten van oudsher."

Mozes heeft immers gezegd: 'Een profeet zal Jahweh uw God doen opstaan uit uw broeders,
gelijk mij: naar Hem zult u horen overeenkomstig alles wat Hij tot u zal spreken; en het zal gebeuren,
dat elke ziel die niet hoort naar die profeet, zal worden uitgeroeid uit het volk'. En ook alle profeten,
van Samuel en zijn opvolgers af, allen die hebben gesproken, hebben ook deze dagen aangekondigd.

(Hd.3:19-24)

Messias Jezus moet in de hemel opgenomen worden tot op de bestemde tijd

➤ 'MOET' ➡ belangrijk onderdeel van **Gods herstelplan!**

'Zo staat er geschreven dat de Christus moest lijden en uit de doden opstaan op de derde dag,
en in zijn naam bekering tot vergeving van zonden moest worden gepredikt aan alle volken,'

(Lk.24:46-48)

Het vervolgerhaal van Gods reddingsplannen

'TIJDEN VAN VERKWIKKING' – 'TIJD VAN HET HERSTEL VAN ALLE DINGEN'

"Hebt dan berouw en bekeert u, opdat uw zonden worden uitgewist,
opdat de tijden van verkwikking komen van het aangezicht van de Heer
en Hij de voor u voorbestemde Messias Jezus zendt,

die de hemel moet opnemen tot (na) de tijd van het herstel van alle dingen,
waarvan God heeft gesproken door de mond van zijn heilige profeten van oudsher."

Mozes heeft immers gezegd: 'Een profeet zal Jahweh uw God doen opstaan uit uw broeders,
gelijk mij: naar Hem zult u horen overeenkomstig alles wat Hij tot u zal spreken; en het zal gebeuren,
dat elke ziel die niet hoort naar die profeet, zal worden uitgeroeid uit het volk'. En ook alle profeten,
van Samuel en zijn opvolgers af, allen die hebben gesproken, hebben ook deze dagen aangekondigd.

(Hd.3:19-24)

Messias Jezus moet in de hemel opgenomen worden tot op de bestemde tijd

➤ **'MOET'** ➡ **belangrijk onderdeel van Gods herstelplan!**

'U bent de zonen van de profeten en van het verbond dat God met uw vaders heeft gemaakt,
toen Hij tot Abraham zei: 'En in uw zaad zullen alle families van de aarde gezegend worden'.

Tot u in de eerste plaats heeft God, na zijn knecht te hebben doen opstaan, Hem gezonden,
om u te zegenen door ieder van u af te keren van uw boze wegen.'

(Hd.3:25,26)

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

'TIJDEN VAN VERKWIKKING' – 'TIJD VAN HET HERSTEL VAN ALLE DINGEN'

"Hebt dan berouw en bekeert u, opdat uw zonden worden uitgewist, opdat de tijden van verkwikking komen van het aangezicht van de Heer en Hij de voor u voorbestemde Messias Jezus zendt, die de hemel moet opnemen tot (na) de tijd van het herstel van alle dingen, waarvan God heeft gesproken door de mond van zijn heilige profeten van oudsher." Mozes heeft immers gezegd: 'Een profeet zal Jahweh uw God doen opstaan uit uw broeders, gelijk mij: naar Hem zult u horen overeenkomstig alles wat Hij tot u zal spreken; en het zal gebeuren, dat elke ziel die niet hoort naar die profeet, zal worden uitgeroeid uit het volk'. En ook alle profeten, van Samuel en zijn opvolgers af, allen die hebben gesproken, hebben ook deze dagen aangekondigd. (Hd.3:19-24)

De tijd van het herstel van alle dingen

- De werkwoordvorm van 'herstel' → herstel van Israël in het land door Jahweh (OT)
"Heer, zult U in deze tijd het koninkrijk voor Israel herstellen?" (Hd.1:6)
- De tijd van het herstel van alle dingen → het universele herstel van de gehele schepping
- Met 'de tijd' wordt geen moment maar een tijdsperiode aangeduid → EINDE

Het vervolgerhaal van Gods reddingsplannen

'TIJDEN VAN VERKWIKKING' – 'TIJD VAN HET HERSTEL VAN ALLE DINGEN'

“Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.

Maar ieder in zijn eigen (rang)orde: Christus als eersteling,

daarna die van Christus zijn, bij zijn verschijning (parousia)

Daarna is het einde, (telos) wanneer Hij het koninkrijk aan God de Vader overgeeft,

wanneer Hij alle overheid en alle gezag en kracht te niet gedaan heeft.

Want Hij moet (aanhoudend) regeren, totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd.

Als laatste vijand wordt de dood te niet gedaan. Want ‘Hij heeft alles aan zijn voeten onderworpen’.

Wanneer Hij nu zegt dat alles (Hem) onderworpen is, is het duidelijk dat Hij wordt uitgezonderd

die Hem alles onderworpen heeft. Maar wanneer Hem alles onderworpen is,

dan zal ook de Zoon Zelf onderworpen zijn aan Hem die Hem alles onderworpen heeft,

opdat God alles in allen zal zijn.”

(1Kor.15:22-28)

- “de tijden van herstel” ↔ ‘de tijden’ waarin Messias Jezus regeert vanuit de hemel
- Daarna volgt het einde → de volmaakte eeuwigheidstoestand

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

'TIJDEN VAN VERKWIKKING' – 'TIJD VAN HET HERSTEL VAN ALLE DINGEN'

"Hebt dan berouw en bekeert u, opdat uw zonden worden uitgewist, opdat de tijden van verkwikking komen van het aangezicht van de Heer en Hij de voor u voorbestemde Messias Jezus zendt, die de hemel moet opnemen tot (na) de tijd van het herstel van alle dingen, waarvan God heeft gesproken door de mond van zijn heilige profeten van oudsher." Mozes heeft immers gezegd: 'Een profeet zal Jahweh uw God doen opstaan uit uw broeders, gelijk mij: naar Hem zult u horen overeenkomstig alles wat Hij tot u zal spreken; en het zal gebeuren, dat elke ziel die niet hoort naar die profeet, zal worden uitgeroeid uit het volk'. En ook alle profeten, van Samuel en zijn opvolgers af, allen die hebben gesproken, hebben ook deze dagen aangekondigd. (Hd.3:19-24)

De tijd van het herstel van alle dingen

- De tijd van het herstel van alle dingen ➡ het universele herstel van de gehele schepping
- Met 'de tijd' wordt geen moment maar een tijdsperiode aangeduid ➡ EINDE

Het vervolghethaal van Gods reddingsplannen

'TIJDEN VAN VERKWIKKING' – 'TIJD VAN HET HERSTEL VAN ALLE DINGEN'

"Hebt dan berouw en bekeert u, opdat uw zonden worden uitgewist, opdat de tijden van verkwikking komen van het aangezicht van de Heer en Hij de voor u voorbestemde Messias Jezus zendt, die de hemel moet opnemen tot (na) de tijd van het herstel van alle dingen, waarvan God heeft gesproken door de mond van zijn heilige profeten van oudsher." Mozes heeft immers gezegd: 'Een profeet zal Jahweh uw God doen opstaan uit uw broeders, gelijk mij: naar Hem zult u horen overeenkomstig alles wat Hij tot u zal spreken; en het zal gebeuren, dat elke ziel die niet hoort naar die profeet, zal worden uitgeroeid uit het volk'. En ook alle profeten, van Samuel en zijn opvolgers af, allen die hebben gesproken, hebben ook deze dagen aangekondigd.
(Hd.3:19-24)

Met de uitstorting van de H. Geest,

- zijn de vernieuwende 'tijden van verkwikking' begonnen die 'het herstel van alle dingen' *inleiden*,
- *waarna* Messias Jezus in heerlijkheid zal verschijnen en de voleinding aanbreekt. Een nieuwe schepping waar gerechtigheid woont.

Dit heeft God door de mond van zijn heilige profeten gesproken van oudsher...

Het vervolgerhaal van Gods reddingsplannen

'TIJDEN VAN VERKWIKKING' – 'TIJD VAN HET HERSTEL VAN ALLE DINGEN'

"Hebt dan berouw en bekeert u, opdat uw zonden worden uitgewist,
opdat de tijden van verkwikking komen van het aangezicht van de Heer
en Hij de voor u voorbestemde Messias Jezus zendt,
die de hemel moet opnemen tot (na) de tijd van het herstel van alle dingen,
waarvan God heeft gesproken door de mond van zijn heilige profeten van oudsher."
Mozes heeft immers gezegd: 'Een profeet zal Jahweh uw God doen opstaan uit uw broeders,
gelijk mij: naar Hem zult u horen overeenkomstig alles wat Hij tot u zal spreken; en het zal gebeuren,
dat elke ziel die niet hoort naar die profeet, zal worden uitgeroeid uit het volk'. En ook alle profeten,
van Samuel en zijn opvolgers af, allen die hebben gesproken, hebben ook deze dagen aangekondigd.
(Hd.3:19-24)

De gelijklopende 'tijdsaanduiding' aangekondigd in de profeet Joel

"Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joel: 'En het zal gebeuren in de laatste dagen,
zegt God, dat Ik van mijn Geest zal uitstorten op alle vlees,
...
voordat de grote en luisterrijke dag van de Heer komt.
(Hd.2:16-20)

Huidige dag – Toekomstige dag



De Handelingen van de verrezen Heer Jezus



De hoop van Israel
De opstanding & het aanbreken van de laatste dagen